

STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

Beste Vrienden,

Wat fijn dat we elkaar na drie jaar weer mogen ontmoeten! Eindelijk kunnen we elkaar weer in de ogen kijken en kunnen wij als bestuur van de Stichting Vrienden van het Protestantse Kerkje Stevensweert weer persoonlijk verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Ook de Stichting Protestantse Kerk Stevensweert zal in het kort iets vertellen over onze gezamenlijke activiteit.

Er zijn 24 Vrienden aanwezig en 6 bestuursleden van beide stichtingen. 3 Vrienden hebben zich afgemeld en 2 bestuursleden. Peter van Sandijk is afwezig wegens zakelijke belangen in het buitenland. Marjolijn Janssen-Schrik is begin juni hard ten val gekomen ten gevolge waarvan zij moest worden geopereerd. Het gaat inmiddels een stuk beter, maar zij revalideert tot op heden nog steeds.

JAARVERSLAG 2022

Bestuurlijk:

- ✓ We hebben begin dit jaar helaas afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter Piet van de Wetering. Piet is, na een kort ziekbed, op 11 februari van dit jaar op 87-jarige leeftijd overleden. Het kerkje heeft heel veel te danken aan Piet. Hij was het die het initiatief nam om, toen het kerkje leeg dreigde te blijven staan, het gebruik van het kerkje nieuw leven in te blazen. Hij was eerst bestuurder van de eigenaarsstichting en later werd hij de enthousiasmerende voorzitter van de stichting Vrienden. Wim Nijessen en Piet hebben samen het Kaarsenfeest in Stevensweert geïntroduceerd waaruit een hechte samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk en het Streekmuseum is ontstaan. Na zijn pensionering lééfde Piet voor het kerkje. Misschien niet letterlijk, maar figuurlijk was hij dagelijks te vinden in het kerkje. Er moest in de ogen van Piet altijd wel iets gebeuren. Dankbaar zijn we de nabestaanden van Piet voor een legaat uit zijn nalatenschap. Naast deze geldelijke steun ontvingen wij van hen ook nog een paar kostbare boeken, die wij op onze beurt weer ter beschikking hebben gesteld aan het Streekmuseum. Ze zijn daar beter op hun plaats dan bij ons in het archief. Ik verzoek u, voor zover mogelijk te gaan staan, zodat wij in een moment van stilte Piet gedenken.
- ✓ Het bestuur heeft dit jaar slechts 3x vergaderd. Veel huishoudelijke zaken hebben we via de WhatsApp groep geregeld.
- ✓ Ook hebben beide besturen van de stichtingen rondom het Kerkje driemaal gezamenlijk vergaderd. Tijdens deze vergaderingen hebben wij overleg gevoerd met Klement Rentmeesters uit Maastricht (daarover later meer).
- ✓ Peter van Sandijk heeft aangegeven wegens drukke werkzaamheden te willen stoppen met het penningmeesterschap. We zijn dus naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Activiteiten 2022:

- ✓ Het Kaarsenfeest 2021 is net als het Kaarsenfeest in 2020 wederom niet doorgegaan vanwege het COVID-virus. Het ziet er naar uit dat het Kaarsenfeest op 16-12-2022 weer kan doorgaan, hoewel het opgebroken plein nog roet in het eten kan gooien, maar daar gaan we niet vanuit.

STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

- ✓ In 2020 hebben 5 huwelijken plaatsgevonden en is het kerkje 1 keer verhuurd voor een concert. In 2021 slechts 2 huwelijken en in 2022 hebben weer 7 burgerlijke huwelijken in ons Kerkje plaatsgevonden. Daarnaast 2 begrafenisdiensten en 1 doopdienst.
- ✓ De Protestantse Gemeente Maasbracht heeft in 2022 tijdens de Lijdenstijd weer gebruik kunnen maken van ons Kerkje.
- ✓ Het kerkje is eenmaal verhuurd voor een klankschaalsessie.
- ✓ Omdat het plein voor het kerkje een bouwplaats is hebben we dit jaar geen Kaarsje branden kunnen organiseren. Vanwege Corona was dat in 2020 en 2021 ook niet mogelijk.
- ✓ Onder leiding van ons bestuurslid Peter Ros heeft de jaarlijkse geldwervingsactie weer plaatsgevonden onder onze Vrienden. Nam het aantal Vrienden de laatste jaren af, dit jaar is er sprake van een lichte stijging. In 2019 hadden we op de kop af 100 Vrienden, in 2020 daalde dat naar 95 en in 2021 naar 81. Dit jaar staat de teller tot op heden weer op 85, met een opbrengst van € 4.270,00 (gemiddeld € 50,23). Verleden jaar was dat € 4.031,00 (gemiddeld € 49,77).

Onderhoudswerkzaamheden:

Met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden wordt u dit jaar geïnformeerd door de Stichting Protestantse Kerk Stevensweert. Misschien niet bij iedereen bekend, maar het kerkje is eigendom van de zojuist genoemde stichting, terwijl de exploitatie en de geldwerving wordt verzorgd door de Vrienden.

Plannen voor 2023:

- ✓ We hebben het al eens eerder vastgesteld. Het vinden van bestuursleden en vrijwilligers is, niet alleen bij ons, een steeds groter wordend probleem. Het aantal Vrienden (hoewel dit jaar licht gestegen) zal in de komende jaren waarschijnlijk alleen maar verder dalen. Daarom hebben, zoals eerder gemeld, beide besturen meerdere keren overleg gepleegd. Gerard Jonkman zal u daar straks meer over vertellen

Website - Facebook:

- ✓ Onze website wordt nog steeds regelmatig bezocht. Onder het kopje Agenda houden wij u op de hoogte van de activiteiten die in het Kerkje plaatsvinden, hoewel daar op dit moment, buiten geplande huwelijken weinig sprake van is.
- ✓ Ook is er een pagina op Facebook. Daarop verschijnen ook regelmatig berichten van activiteiten, die in het kerkje plaatsvinden en/of hebben plaatsgevonden. Als u op Facebook zit wordt dan vriend, dan kunt u onze berichten delen met uw vrienden en dat genereert dan hopelijk nog meer bezoekers.

Tot slot:

Beste Vrienden, ik wil u allen, net zoals andere jaren, danken voor uw financiële steun in het afgelopen jaar. Zonder uw financiële bijdragen zouden wij ons Kerkje niet in stand kunnen houden.

Ik wil u dan ook nadrukkelijk vragen om uw steun in de komende jaren. Een monumentaal Kerkje onderhouden (hoe klein ook) kost enorm veel geld.

STICHTING VRIENDEN VAN HET PROTESTANTS KERKJE STEVENSWEERT

Natuurlijk wordt het groot onderhoud van overheidswege voor een groot deel gesubsidieerd, maar er zal altijd om een eigen bijdrage gevraagd worden en er zullen altijd onderhoudswerkzaamheden zijn, die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Naast u, als Vrienden van ons Kerkje, wil ik ook graag alle vrijwilligers bedanken die verbonden zijn aan onze beide Stichtingen. Zonder hun belangeloze inzet zouden wij alle activiteiten in het afgelopen jaar niet hebben kunnen realiseren.

Een speciaal woord van dank aan de bestuursleden Machiel van der Plas en Henk de Vries, die begin dit jaar het verven van het hekwerk geheel belangeloos voor hun rekening hebben genomen.

We gaan straks naar het kerkje in Stevensweert, maar dat is deze keer niet zo goed toegankelijk als dat u gewend bent. Het bordes is namelijk gesloopt om plaats te maken voor een nieuw bordes met hellingbaan. De uitvoerder van de werkzaamheden is zo vriendelijk geweest om een tijdelijke toegang tot het kerkje te maken, zodat we het kerkje toch kunnen bezoeken.

Maasbracht, 12 november 2022
Jan van Dijk, voorzitter.